

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γόνος μιας εκ των ιδρυτικών οικογενειών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Φοίτησα στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας Στροβόλου και ακολούθως στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. Συνέχισα τις σπουδές μου στην Θεσσαλονίκη όπου για δυο χρόνια φοίτησα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής ΚΕΦΚΣ και αργότερα στη Σχολή ΚΕΣ στη Λευκωσία.

Εργάστηκα στις εφημερίδες «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» και «Η ΜΑΧΗ». Τα πρώτα ραδιοφωνικά μου βήματα τα έκανα στο ΡΙΚ και ακολούθως υπήρξα από τους πρώτους που στελεχώσαμε το ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ. Στην συνέχεια για 18 χρόνια εργάστηκα στον Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ο ΛΟΓΟΣ».

Για 7 χρόνια διετέλεσα Σύμβουλος-Συνεργάτης των Υπουργών Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου, Κωνσταντίνου Πετρίδη και Νίκου Νουρή μέχρι το πέρας της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

Είχα την ευλογία να μεγαλώσω και να γαλουχηθώ με τα ιδεώδη του Δημοκρατικού Συναγερμού αφού είμαι μέλος του ΔΗ.ΣΥ από πολύ μικρή. Υπηρέτησα την ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ από διάφορες βαθμίδες και αργότερα την Φοιτητική Παράταξη ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. Διετέλεσα μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας και έχω την τιμή να είμαι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος. Το έντονο ενδιαφέρον μου για τα κοινά με οδήγησε στην ενεργό μου εμπλοκή σε κοινωνικές, πολιτιστικές αλλά και αθλητικές δράσεις.

Είμαι επίσης Πρόεδρος του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959 Λευκωσίας -Κερύνειας.

Για τρίτη πενταετία, οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού με εξέλεξαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου ενώ για τις δύο τελευταίες έχω την τιμή να είμαι η Συντονίστρια της Δημοτικής μας ομάδας.

Από όποιο πόστο η μετερίζι υπηρέτησα την παράταξη μας ήταν πάντοτε συνειδητή μου επιλογή να επιζητώ θέσεις εκλογής που

να μου παρέχουν τη στήριξη των μελών του κόμματός μας.
Εργάστηκα και συνεχίζω να εργάζομαι με συλλογικό πνεύμα και
ζήλο με γνώμονα πάντοτε την ενίσχυση του ΔΗ.ΣΥ. και με
επίκεντρο των προσπαθειών μου τον Άνθρωπο, τον Συναγωνιστή,
τον Συναγερμικό!

Είμαι παντρεμένη με τον Χουσέιν Μούσσα από τον Λίβανο
Οικονομικό-Ελεγκτή.